

IN HET NEST VAN DE EEKHOORNTJES ...



week 13

de eerste week van december staat traditioneel in het teken van Sint en piet. Deze spannende periode proberen wij in de klas wat te verzachten. De verhalen in onze babbelkring gingen echt waar niet over Sint en Piet, het spelen in de klas ook niet. Maar de snoepjes en koekjes deden wel al vermoeden dat er al iets speelde in de hoofdjes van onze eekhoorntjes. Een speelgoedboekje van Finn werd ook al uitvoerig bekeken.

Gedurende deze week kwam het meer en meer in hun spel maar ook in het aanbod in de klas. Dit door een geur van pepernoten in onze klas, de rode en gele snippers om een mijter te maken zoals die van Sinterklaas, de pakjes die gemaakt werden in de bouwhoek, de sintverhalen in onze klas, het schilderen van Piet en Sintmondriaantjes, ...

Maar we hadden ook een verjaardag deze week. Ayro werd er 6... zo kreeg onze buurtwandeling een opdracht. Op zoek naar cijfer 6. Hoe die eruit ziet ontdekten we eerst via stoepkrijt op de grond buiten.... Heerlijk om iedereen aan de slag te zien buiten.

Onze werktijd had heel veel mogelijke opdrachten:
(waarbij de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag gaan)

- 1) beweegknap: mijter maken (veel scheur en plak werk) of dieren natekenen bij Aude (kleine dino)
- 2) taalknap: vrije tekst komen vertellen bij mij (groene klassers mochten er ook een titel bij stempelen)
- 3) muzieknep: onze partituren gebruiken en zelf ritmes bedenken of singalong met de Sint liedjes
- 4) beeldknap: vul het rooster (kleine verschillen opmerken) of bunny boo/boerderij (nabouwen volgens plan)
- 5) onderzoeksvraag van Ayro (waarom gaat het rood in de thermometer omhoog en omlaag?), bekijken van een filmpje ... proefje doen we later in de kring.

Foto's van deze week kan je verder in ons krantje zien.













